



Oproep aan alle detectives in de buurt van Kasteel de Haar:

Onze garçon de cuisine (keukenhulp) Jean-Luc is boos vertrokken, omdat maître Pierre Amory (de chef-kok) hem een sloddervos noemde. Eerlijk gezegd, kan ik hem na alle gebeurtenissen ook geen ongelijk geven. Bij het verlaten van het kasteel riep Jean-Luc boos op de brug: "Ik heb het geheime recept van de Chester Cake ergens verstopt zodat jullie het niet kunnen vinden!"

Je begrijpt: Paniek! Zonder Chester Cake geen thee met de hele familie en dat kan niet. Deze cake is bijzonder en werd al gegeten door baron Etienne van Zuylen van Nijeveld; de grootvader van mijn echtgenoot. Een echte familietraditie.

Jean-Luc is dol op detectives en puzzels en dat maakt het vinden van het recept niet makkelijker.

- We denken dat Jean-Luc raadsels heeft achtergelaten in een aantal kamers. Als je een echte detective bent en de raadsels oplost, vind je in een aantal kamers een letter. Ik heb geen tijd om te gaan speuren en eigenlijk ben ik er ook niet zo goed in. Helpen jullie mij speuren?
- In een zaal waar een 'Jean-Lucje' staat, kun je een raadsel oplossen.
- Wanneer je alle 8 letters hebt gevonden, ga je naar de spoelkeuken van Jean-Luc naast de keuken beneden. Daar heeft hij het bellentableau van alle kamers veranderd, heel raar. Ik denk dat jullie hiermee kunnen ontdekken waar hij ons recept heeft verstopt.
- Pak een plattegrond van het kasteel met daarop alle raadsels die we hebben gevonden van Jean-Luc en ga op pad..... van Butler André hoorde ik dat er iets aan de hand is in de biljartzaal.

Succes!

Barones van Zuylen van Nijeveld van de Haar

